

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE

## 2010

Livstycket bildades som en ideell förening 1992 i Tensta. Föreningen skall arbeta för invandrades/flyktingars gemenskap med svenskar. Detta ska ske genom att främja invandrades/flyktingars kunskaper i svenska språket och genom att föreningen försöker underlätta kontakten mellan invandrare/flyktingar och svenskar särskilt med sikte på invandrar/flyktingkvinnors behov och önskemål. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. Ett viktigt mål har varit att verka för att de kvinnliga deltagarna skulle bli självförsörjande. Under några år har Livstycket också varit SFI-skola. Verksamheten har under alla år bedrivits med ekonomiskt stöd främst från Stockholms stad, ABF, statliga bidrag och privata gåvor. Livstycket har sin basverksamhet i lokaler i Tensta Centrum men har genom samarbeten med internationella organisationer numera också en viss närvaro i Turkiet och i Uganda. Det internationella samarbetet ger värdefulla erfarenheter som används i arbetet på hemmaplan samtidigt som det bidrar till att sprida Livstyckets grundläggande demokratiska värderingar.

### Grundläggande värderingar

Livstyckets arbete utgår från en **tilltro till individens kraft**. Genom att inrikta verksamheten mot de människor som samhället ofta har svårt att nå, som står långt från arbetsmarknaden och som har många hinder att övervinna innan de kan gå vidare från utanförskap och bidragsberoende, har Livstycket valt en alldeles särskilt svår och viktig uppgift. Ledstjärna är förvisning om att förändring är möjlig, att varje individ vill utvecklas genom vars och ens erfarenhet, vilja och förhoppningar, fantasi, kreativitet och lust att skapa sig en framtid och en bättre tillvaro. Vi arbetar utifrån förutsättningen att alla som kommer till Sverige vill lära sig språk, utbilda sig, praktisera och arbeta för att försörja sig och sin familj i det nya landet. Vår erfarenhet har lärt oss att integrationsarbetet måste utgå från detta.

### Arbetsmetod - Funktionell pedagogik

Våra deltagare har utländsk bakgrund och de flesta har på grund av krig och/eller konflikt varit tvungna att lämna sitt land, sin hemvist, sitt språk och kultur. I Sverige skall de lära sig ett nytt språk och en annorlunda kultur. För att göra inläringen lättare och för en del överhuvudtaget möjlig arbetar vi med funktionell pedagogik. Genom att kombinera teoretisk undervisning med praktisk konstnärlig verksamhet får orden en funktion, en verklighet ett sammanhang. Ex Att enbart säga sax ger dig inte ordet men när du klipper och använder saxen får ordet en funktion, en betydelse och ett sammanhang. Ett ord leder till två ord som i sin tur leder till meningar, leder till ett språk som får en funktion. Livstycket blir för många platsen där du får nya vänner, får nya sammanhang, får en ny startpunkt för att fungera i ditt nya land.

## Styrelse och revisorer

Styrelsen, som under året har haft 6 protokollförda sammanträden, har bestått av följande personer:

Gunnar Svensson	Ordförande	F.d statssekreterare, kulturfrågor samt f.d rektor SFI
Birgitta Notlöf	Kassör	Verksamhetschef, Livstycket. Fil.kand
Ann Bergerham	Ledamot	Disponent, Djursholms Trä
Karin Norman-Wallin	Ledamot	Jur.dr.
Claes Wiberg	Ledamot	Jur.kand
David Friberg	Suppleant	Psykolog, fil. kand
Stefan Mattsson	Revisor	Auktoriserad revisor, Revaco AB

## Valberedning

Birgit Groth	Montessorilärare
Anna Katarina Westin	Sekreterare

## Ledning och personal

Birgitta Notlöf, som grundade föreningen 1992, är alltså verksamhetschef. Livstycket har under 2010 haft sammanlagt åtta anställda. Därutöver har föreningen anlitat timarvoderade personer inom olika kompetensområden. Personalen har bakgrund som konstnärer, pedagoger och administratörer och representerar skilda åldrar, etnicitet, utbildning och erfarenhet.

Följande språk finns f.n. representerade hos personalen: svenska, engelska, koreanska, tyska, danska, franska, bosniska och mandarin. Under 2010 har Livstycket tagit emot praktikanter från universiteten i Stockholm och Lund som ett led i arbetsplatsförlagd utbildning.

## Föreningens medlemmar

Totalt har Livstycket under året haft 208 medlemmar med fördelningen kvinnor 181 och 27 män. Medlemsavgiften har varit 50 kronor. Intressenter kallar Livstycket de personer, ibland anonyma, som inte är medlemmar men som skänker stora och små bidrag för att de vill stödja föreningen. Förutom det finansiella stödet är medlemmarnas och intressenternas stora engagemang i ord och handling av stor vikt för föreningen.

## Finansiering

Finansieringen av basverksamheten har erhållits från Stockholms stad (4 250 000 kr)

Utöver basfinansieringen har Livstycket under året erhållit medlemsavgifter, gåvor och medel för genomförande av särskilda projekt. Betydelsefulla givare av projektmedel har varit *The Barbro Osher Pro Suecia Foundation i USA*, *Allmänna arvsfonden*, *Olof Palme International Center*, *Ungdomsstyrelsen*, *Svenska institutet*, *Kungliga Patriotiska Sällskapet*, *Kronprinsessan Margaretas minnesfond*, *Byggnadsstiftelsen S:t Eriks*, *Olga Åhlunds stiftelse för välgörande ändamål samt Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne*

## BASVERKSAMHETEN

Under verksamhetsåret 2010 har totalt ca 100 personer, samma antal som 2009, deltagit i Livstyckets basverksamhet. De har varit indelade i olika grupper efter språknivå som bestäms efter ett skriftligt test i svenska språket med hänsyn också till den verbala förmågan.

Grupperna har inte varit statiska utan personer har efter hand kunnat byta grupp. En individuell handlingsplan upprättas för varje deltagare.

Med denna som grund samarbetar deltagare, handledare och lärare mot det gemensamma målet. Denna process är helt individuell, eftersom drivkraften måste komma från individen själv. Under året har även tjugo personer inom Jobb- och utvecklingsgarantin deltagit i verksamheten, av dessa har fyra personer gått vidare till arbete.

- Grupp 1, som varit den största gruppen, har bestått huvudsakligen av kvinnor som saknar utbildning från hemlandet och vars första utbildning överhuvudtaget är SFI-undervisning i Sverige. Deltagarna i denna grupp står mycket långt från arbetsmarknaden.

- Grupp 2 har mest bestått av kvinnor men också av män som har någon form av kortare utbildning från hemlandet.

Även dessa står långt från arbetsmarknaden men med språkträning, samhällsorientering och lämplig praktik bedöms några av dessa personer kunna skaffa sig ett arbete.

- Grupp 3 har bestått av personer som haft utbildning, som har arbetat i sitt hemlandet och som med framför allt teoretisk undervisning och träning i svenska i tal och skrift bedöms ha goda möjligheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

- Under 2009 har några ungdomar, haft individuella scheman för att förstärka individernas möjlighet till arbete eller fortsatta studier.

Utöver **språkträning** genom den **praktiska och kreativa verksamheten** har deltagarna under året fått en omfattande teoretisk undervisning i olika ämnen, exempelvis praktisk samhällskunskap. Med medel från ”Barbro Osher Pro Suecia Foundation” har vi kunnat ytterligare utveckla och fördjupa undervisningen. IT-kunskap och färdighet med datorer har varit en viktig del för samtliga deltagare. Undervisningen har omfattat alltifrån det mest enkla, som att kunna sätta på en dator, till att lära sig använda olika program, bl.a. för att kunna söka jobb.

**Teoriundervisningen** har utformats med utgångspunkt i deltagarnas situation, bl.a. deras behov av stöd från samhället men också kunskap om och förståelse för samhällets krav på medborgarna. Kunskap om det svenska samhället och omvärlden i ett historiskt och geografiskt perspektiv liksom också jämställdhetsaspekter har ingått i undervisningen. För undervisningen har föreläsare/expertter inom olika områden bjudits in. Under året har också många studiebesök gjorts till museer, bibliotek och företag etc. I Livstykets modell ingår enkla kunskaper i företagande och företagandes möjligheter och villkor.

Under temat **friskvård** har GIH (Gymnastik – och Idrottshögskolan) haft ett program med studenter som lett gymnastikgrupper med deltagarna varje vecka. Allas fysik har undersökts före och efter denna tid av träning. Deltagarnas fysik har påtagligt förbättrats genom denna träning som kombinerats med stavgång och simning. Friskvård har också innefattat föreläsningar av läkare och dietister om näringslära och om sambandet mat och motion och olika sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, höga kolesterolvärden etc.

Detta har inneburit ett minskat ohälsotal för Livstykets deltagare under 2010.

1,6 miljonerklubben har också varit engagerade med att föreläsa. För tandvård och glasögon åt deltagarna har medel från Stiftelsen Wilhelm Govenii minne periodiserats från 2009 och använts under år 2010.

## Riksdagsvalet 2010

Som ett led i det viktiga arbetet för demokrati bjöd Livstycket in företrädare för samtliga riksdagspartier tiden före valet.

Alla antog vår inbjudan och talade om sina respektive partiers program inför samtliga deltagare på Livstycket. Det blev många frågor och livliga diskussioner och frågorna följdes också upp i undervisningen efteråt. Realistiska provval genomfördes så att ingen skulle vara osäker när man röstade.

## PROJEKT

### Vi dricker te och lär oss e

I januari 2010 startade Livstycket ett speciellt ”läsprojekt” med en för Livstycket ny metod. En specialpedagog som arbetar med Wittingmetoden anställdes och denna metodik kombinerades med den funktionella pedagogiken. Projektet är inriktat på den mest språksvaga gruppen på Livstycket, analfabeterna, som efter tester blev indelade i två undergrupper. Gemensamt för alla i grupperna var att de inte lyckats lära sig språket under tiden på SFI. Den teoretiska undervisningen ägde rum tre förmiddagar i veckan där man först lärde sig alla vokaler och sedan alla konsonanter. Under veckorna arbetade textilpedagogen parallellt med teoriundervisningen med att undervisa i verkstaden med den aktuella bokstaven och ljuden för att på ett konkret sätt lära ut den ”veckans ljud” (bokstaven) på ett kreativt sätt. En dag i veckan arbetar ytterligare en handledare kreativt med gruppen kring veckans aktuella ljud (bokstav).

Det kreativa arbetet har inneburit mycket; Bokstäver har broderats, applicerats på vimplar till ett flaggspel, gjorts i mosaik, i modeller, i pappersmosaik, bakats i buldeg och som pepparkakor.

Under bokstaven E, hade vi te- provning med betygsättning, vi broderade tekannor som blev de mest fantastiska konstverk. Det visade sig att en av deltagarnas pappa hade haft en te- affär i Kurdistan, där hon vuxit upp. Historien satte ytterligare prägel på vårt arbete och kvinnan kommer att vara förgrundsgestalt under temat i den bok som kommer att ges ut som slutprodukt av projektets första fas.

Broderierna inspirerade till en metervara med samma namn - Vi dricker te och lär oss e, som trycktes upp av Livstycket Produktion AB hösten 2010. Mönstret är på svart botten med prickar i ett myller av färger, ovanpå silhuetter av kvinnornas tekannor.

Inom projektet har vi också samarbetat med föreningen Hem & samhälle, under bokstaven ”P”, besökte vi Parnassen (ett naturreservat utanför Ekolsund) och Härkeberga kyrka utanför Enköping för att titta på muralmålningar av Albertus Pictor. Hem & samhälle hade ordnat picknick med paj och gjort en tipspromenad med frågor på bokstaven P. Dagen var fantastisk med våra kvinnor och deras kvinnor på filter i gräset en vårdag i maj. På B, bjöd Livstycket tillbaka och kvinnorna från Hem & samhälle fick smaka på baklava och bouriani. Efter maten fanns det bullar. Även denna gång hade Hem & samhälle ordnat en rolig aktivitet för oss i form av frågetävling på bokstaven ”B”.

Under hela 2010 har LL – förlaget (Lättläst) och Livstycket samarbetat. Allt utfört arbete har fotograferats. Texter och ord har samlats in på svensklektionerna. Slutprodukten kommer att bli en inspirationsbok för läs- och skrivinlärning av analfabeter för analfabeter.

Utgivning under september 2011.

## Experimentverkstad

Barbro Osher Pro Suecia Foundation har under 2010 beviljat medel som har använts till ”Rötter” - en experimentverkstad, för att ytterligare utveckla den teoretiska pedagogiken. Ordinarie personal samt olika experter anlitas för data, svenska, kulturella skillnader, historia, juridik och arbetskonsultation m.fl. På detta sätt fick deltagarna fördjupade kunskaper inom flera områden. Dataundervisning var det ämne som nu alla fick kontakt med, för några kanske för första gången och intresset var mycket stort inom den grupp som helt saknade utbildning i hemlandet.

## Bokprojekt

Bidrag från Barbro Osher Pro Suecia Foundation har också möjliggjort att arbetet med att skriva en bok om Livstykets historia kunnat fortsätta. Material i form av foton och dokument från 1992 och framåt har inventerats och boken kommer att omfatta hela processen från idé till dagens verksamhet, en utveckling under alla år med många exempel. Boken kommer att utges hösten 2012 då Livstykets firar 20 år. Livstykets internationella ”Kokbok” med recept från hela världen används mycket i undervisningen och är ett komplement till friskvårdsarbetet.

## Livstykets ungdomsprojekt ”Kom ihåg – att Du är värdefull”

Den direkta anledningen till projektet var den oroliga situationen i Tensta under 2007-2008 med återkommande bränder, stenkastning och våld där ungdomar från Tensta, Rinkeby och Hjulsta var inblandade.

Målet var att skapa en neutral mötesplats i Tensta, på Livstykets, där ungdomarnas egen kraft utnyttjas för att åstadkomma konstruktiva förändringar och skapa positiva förebilder i deras liv och i deras omgivning. Mötesplatsen skulle utgöra en intressant, utvecklande och samtidigt trygg miljö för ungdomarna – en bas att bygga vidare på. Initiativtagarna till projektet var ungdomarna själva som bar på visionen om att hjälpa andra ungdomar i området i åldrar 12-25 år till ett mer kreativt liv.

Medel beviljades från Allmänna Arvsfonden och maj 2009 startade projektet med sikte på tre år och årlig rapportering. Två ungdomsledare anställdes, en manlig av somaliskt ursprung en kvinnlig av svenskt ursprung. Ungdomsledarna har bytts ut flera gånger under tiden men vi behåller strukturen med en manlig och en kvinnlig.

Verksamheten heter **Tenstastycket** och har öppet tre gånger i veckan, måndagar 16:30-21, torsdagar 16:30-21 och lördagar 15-21.

Måndagar ägnades huvudsakligen åt läxhjälp. Torsdagar reserverades till diverse föreläsningar vars syfte var att vidga ungdomarnas världsbild, skapa goda förebilder och väcka deras nyfikenhet. Till skillnad mot förra året var det ungdomsledarna själva som i stort sett valde ämnen och föreläsarna. Den utvecklingen kändes som ett stort steg framåt. Ett axplock av föreläsare/ämnen under 2010 - muslimsk kvinnlig kläddesigner, en webbdesigner, en filmare, workshop om konflikthantering, argumentationsteknik, föreläsning om rasbiologi, sexualitet och njutning, demokrati. Lördagar ägnades åt utflykter förenade med spännande aktiviteter, filmvisningar med efterföljande diskussioner men också till spel.

Vårt att nämna från påsklovet är besök på Biskops Arnö Folkhögskola med guidning av en av skolans elever, samt guidat besök på brandstationen i Kista där ungdomarna också fick använda gymnastiksalen för träning. Under höstlovet besökte ungdomarna Fanzingo/Filmbasen och Södertörn Högskolan. Under sommaren hade Tenstastycket ett lyckat samarbete med Naturskyddsföreningens ”Schysst sommar”.

Projektet skapade egen hemsida [www.tenstastycket.se](http://www.tenstastycket.se) med blogg där ungdomarna kan lägga upp texter, video och bilder och på så sätt få en möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor.

En separat tjejgrupp startades med en kvinnlig ungdomsledare. Flickorna träffas regelbundet en gång i veckan för att prata om det som känns viktigt för dem. För Tenstastyckets tjejer har projektet också startat en danskurs på onsdagar med lärare från Jamaica.

### **Livstycket - Kvinnoakademien - Turkiet**

Sedan 2006 arbetar Livstycket i Turkiet. Projektet Kvinnoakademien är finansierat av Olof Palme Center. Målet är att utbilda och sysselsätta kvinnor, till att bli självförsörjande. Tillsammans med Local Agenda 21 organisationer arbetar Livstycket för att utbilda kvinnor och för att etablera ett kvinnligt nätverk för utbildning och entreprenörskap. Verksamheten är koncentrerat till tre ställen - Istanbul (Sisli), Samsun och Van. I Istanbul stadsdel Sisli arbetar Kvinnoakademien mot det psykiska våldet mot kvinnorna och för jämställdhet inom politiken.

Dessutom med hjälp av hantverk, mest smycken och broderier, skapas förutsättningar för att förändra kvinnornas ställning både hemma och i samhället.

Staden Samsun ligger i norra Turkiet. Arbetslöshet och dålig ekonomi bidrar till stora problem inom familjerna med fysiskt våld mot kvinnor som följd. I Samsun har Kvinnoakademien främst bidragit till kvinnors självförsörjning, genom att producera och sälja hantverk. För att underlätta för kvinnorna bekostar Kvinnoakademien en lokal där de säljer sina varor.

I staden Van i öst är utbildningsnivån mycket låg och den höga urbaniseringen från omkringliggande byar leder till stor arbetslöshet och fattigdom. Här samarbetar Livstycket med Van Local Agenda 21 för att sysselsätta unga kvinnor. Projektet ger flickor, 12 - 22 år möjlighet att bidra till familjens hushållning, samtidigt som lär de sig att läsa och skriva. I en ateljé gör de Kelim-mattor och annat hantverk till försäljning.

Under 2010 har Livstycket genomfört en 5-dagars kvinnokonferens i Sverige med fredsbudskap för att på så sätt förstärka arbetet som påbörjats vid projektets start år 2006. Till konferensen inbjöds representanter för de tre turkiska organisationer som Livstycket har samarbete med, sammanlagt 20 kvinnor. Tyvärr kom inga kvinnor från Van, pga. trassel med pass, visum, mm. Sammanlagt kom 14 kvinnor från Sisli och Samsun. Programmet i Stockholm var omfattande med workshops, besök på Riksdagen och Nobelmuseet mm. Kvinnorna arbetade också med flyktingtält under ledning av Livstykets konstnär och tälten skall ingå i fredsprojektet och installationen "Peace begins with you and me".

Hela konferensen var mycket uppskattad av de turkiska kvinnorna.

### **Samarbete med Bunyole International Association – en kvinnoorganisation i östra Uganda**

Sedan 2008 har Livstycket samarbete med Bunyole Women's Association (BWA), en kvinnoorganisation i Butaleja distriktet, östra Uganda, som sedan mitten på 1990-talet verkar för att hjälpa de fattigaste kvinnorna och flickorna på landsbygden att skapa egen försörjningskälla och på så sätt få kontrollen över sina liv. I dagens läge ca 60 000 kvinnor omfattas av BWA's program.

Under 2010 fick Livstycket medel från Svenska institutet inom programmet för kultursamarbete. I november 2010 åkte tre personer från Livstycket till Uganda för att, tillsammans med C. Batte, svenska och skraddare, boende i Kampala sedan 20 år, hålla en veckas workshop i sömnad och tygtryck för 25 kvinnor från BWAs hantverksgrupp i Butaleja. Inför workshoppen fick vi 4 000 kr från Hem & Samhälle för inköp av symaskiner; pengarna räckte till sex trampsymaskiner, inhandlade på plats.

Kvinnorna fick också utbildning i demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter med betoning på kvinnans rättigheter till utbildning, hälsa, ekonomiskt oberoende och ett liv utan våld. Workshopen var mycket uppskattad, kvinnorna fick lära sig att sy en enkel fodrad väska och tekniken för att trycka mönster på tyg. Livstyggets funktionella pedagogik tillämpades, kvinnorna fick teckna bilder som symboliserar deras liv, deras verklighet samt själva organisationen BWA. Några av dessa teckningar omvandlades direkt till schabloner och trycktes på tyg. Andra teckningar tog vi med oss hem och utifrån dem skapade Livstyggets grafiska formgivare ett mönster som vi skickade ner för att tillverka metervara på plats samt tryckkramar. Tyget användes sedan under fas två av workshopen som genomfördes i januari 2011 av C. Batte, tillsammans med två inhemska medarbetare, en skraddare och en specialist på tygtryck. Under tiden mellan fas ett och fas två har kvinnorna fortsatt att arbeta både med sömnad och med tygtryck för att befästa sina nya färdigheter. Under fas två lärde de sig mer om sömnad och de experimenterade med färger och mönster. De hann sy upp 73 par shorts som direkt köptes av skolan och flera beställdes.

Kvinnorna förstod att de kan generera inkomster och fick en övning i att uppskatta varans pris och av vinsten kunde de köpa in mer material för vidare produktion. Nästa steg är att kvinnorna skall lära sig att sy skoluniformer.

Hantverksgruppens uppskattning för vår insats har inga gränser. Planer finns för fortsatt samarbete under 2011 med medel från Forum Syd.

## Routes – the way to integration

Aktuella EU projekt som Livstygget deltagit i är projektet ”Routes” inom INTI programmet med Venedig som projektägare. Övriga partners i Sverige är Stockholmsregionens Europakommitté och Uppsala kommun samt olika organisationer i Italien, Ungern, Grekland, Portugal, Spanien, Österrike, Holland och Belgien. Projektet har gått igenom de olika ländernas integrationsarbete på nationell, regional och lokal nivå. En viktig och tydlig slutsats av detta EU-projekt är att de ideella föreningarnas arbete har en betydelsefull roll för framgångsrika resultat gällande integration i de aktuella europeiska länderna. Allt material är nu överlämnat till EU-kommissionen och projektet avslutades helt 2010.

## Utställningar

Livstyggets utställning på Nordiska museet, som invigdes i november 2009, stod kvar ända fram till 8 augusti 2010. Utställningen lockade många besökare och var uppskattad enligt alla de positiva reaktioner som kom till vår kännedom. Många av de studiebesök som kom hade också sett utställningen. När den packades ihop i augusti var intresset stort inför 2011 från andra delar av Sverige om att kunna visa utställningen.

Mellan 13 mars och 14 april ställde en av Livstyggets deltagare, en konstnär från Gambia ut sin naivistiska konst på Sigtunastiftelsen i Sigtuna. Även denna utställning var välbesökt och uppskattad.

## Installation

På Handelshögskolans Diplomeringsdag i Stadshuset i Stockholm den 12 november visade Livstygget en installation med kläder ur retrospektiv synvinkel. Kläder som designats av Livstyggets modedesigner sedan 2005 och sedan varje år fram t.o.m. 2010 visades upp. Alla plagg, uppsydda i de olika mönster som framtagits under åren, åtföljdes av att Livstyggets verksamhetschef berättade om hur mönstren skapas tillsammans med deltagarna i olika projekt och även om hur verksamheten fungerar.

## Studiebesök

Under 2010 har många studiebesök tagits emot på Livstycket. Totalt har 28 besöksgrupper kommit från olika håll i Sverige och 2 grupper från Europa. En grupp från Spanien och en från Mexico. Grupperna har bestått av 10 - 20 personer eller fler. Politiker från olika partier har också besökt Livstycket under 2010.

## Långsiktighet inför framtiden

Långsiktighet är ett nyckelord för föreningens verksamhet och erfarenheten visar att ett processinriktat arbete är viktigt för att man skall kunna uppnå långsiktiga resultat för att minska utanförskap. Alla utvärderingar som genomförts under Livstyckets mångåriga verksamhet visar att det långsiktiga arbetet ger det främsta resultatet, både för individen men även för samhället. Därför arbetar vi redan nu långsiktigt med planeringen för 2012 och 2013. Allt arbete med människor ska ses långsiktigt ur både den enskilda människans och samhällets perspektiv.

Integrationsarbete i ett multietniskt samhälle kan inte bedrivas med framgång efter på förhand uppritade mallar. Det måste formas med utgångspunkt från de goda erfarenheterna som vi vinner steg för steg.

## Livstycket Produktion AB

Livstycket Produktion AB är ett helägt bolag till den ideella föreningen Livstycket, bildat 1998. Verksamhetens syfte är att bolaget som ett led i integration av invandrarkvinnor bedriva ett **socialt företagande** innefattande utveckling, produktion och försäljning av textilier samt därmed förenlig verksamhet. På den årliga bolagsstämman fastställs resultat och balansräkning och styrelsen väljs. Styrelsen erhåller ingen ersättning för nerlagt arbete.

## Slutord

När vi nu sitter och tänker tillbaka på året som gått känner vi en så stor glädje tänk vad mycket man kan åstadkomma på ett år. Kvinnor som fått möjlighet att lära sig alla språkljuden och nu läser enklare texter. Ungdomar som i Tensta fått sitt eget Tenstastycket. Kvinnor från Turkiet som besökt Sverige och lärt av den svenska modellen. Ugandiska kvinnor i Uganda som lärt sig sy och trycka och till och med levererat 79 par shorts och fått sina första egna inkomster. Och alla kvinnor som dagligen får meningsfull verksamhet och lär sig sitt nya språk och sitt nuvarande samhälle. Tack, varmt stort tack till alla ni som gjort detta möjligt.

Gunnar Svensson  
Ordförande

Birgitta Notlöf  
Kassör

Ann Bergerham  
Ledamot

Claes Wiberg  
Ledamot

Karin Wallin-Norman  
Ledamot

David Friberg  
Suppleant



## **Press och aktivitetslista 2010**

### **Dagstidningar/veckotidningar**

**SVD – måndag den 15 februari 2010**  
**DN - 21 februari 2010**  
**Spånga bladet – maj 2010**  
**Enköpingsposten – 21 maj 2010**  
**Mitt i västerort – 23 november 2010**  
**DN – 1 december 2010**

### **Tidskrifter**

**Hem & Samhälle nr 1 – våren 2010**  
**Hem slöjden nr 1 – 2010**  
**Handslöjd nr 2 – 2010**  
**Läsårberättelse, Hjulsta skolor – 2009 till 2010**  
**Hem & Samhälle – mars 2010**  
**Vi föräldrar – april 2010**  
**Hem & Samhälle nr 4 – vinter 2010**

### **Utställningar**

**Sigtuna stiftelse – 13/3 till 14/4 2010**  
**Livstycket på Nordiska museet – 16/9 2009 till 8/8 2010**

### **Installation**

**Stadshuset– 12 november 2010**

### **Utflykter**

**Julita – onsdag den 22 september 2010**  
**Bosön (friskvård) grön och gul grupp – 13 oktober 2010**  
**Bosön (friskvård) blå och turkos grupp – 10 november 2010**  
**Arkitekturmuseet – 9 december 2010**

### **Föredrag av Livstyckets personal**

**Täby – 4 februari 2010**  
**Uppsala – 9 februari 2010**  
**Stockholm, Röda korset - 2 mars**  
**Rotaryklubb Stockholm – 25 maj**  
**Rinkeby – 5 juni 2010**  
**Hemslöjden, Stockholm – 8 september**  
**Uppsala, Wiks folkhögsskola (Hem & Samhälle) – 9 oktober 2010**  
**Uganda resa med tre personal från Livstycket – 14 november till 25 november 2010**

### **Övriga föredrag**

**Brandkunsksutbildning – 24 mars 2010**  
**Polis om våld i nära relationer**  
**Hjärt – lungräddning – 30 september och 1 oktober 2010**

### **Uppvaktning (Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse)**

**Jubileumsseminarium – torsdag den 4 februari 2010**

### Besökare

Spanien – 16 mars 2010

Mexico – 26 mars 2010

Turkiet – 4 till 9 oktober 2010

### TV

SVT 1 Tom Alandh – om Tensta, Livstycket – 18 augusti 2010

### Årsmöte

Livstycket – onsdagen den 25 mars 2010

### Övrigt

Livstycket handlar ekologisk (kaffe, te, socker etc.) – från 1 februari 2010

Livstycket fick cyklar i gåva av bostadsrättsförening i Hässelby som vi lottade ut till deltagarna – 9 juli 2010

Inbjudan till Livstycket (hur det fungerar i Klassrummet) – 11 augusti 2010

Ann-Katrin Åslund inviger Livstyckets födelsedag (18 år) – 15 september 2010

Personalen till arkitektmuseet 17 november 2010

### Evenemang

1,6 miljoners klubben – måndag den 22 februari 2010

### Utbildning

Personalutbildning – att lära analfabeter läsa – 8 januari 2010

Personal utbildning ESBRI – 19 maj 2010

### Redovisning

GIH – 24 maj 2010

### Praktikanter

Stina Kätting och Lisa Livsey, studenter från GIH, Stockholm, våren 2010

Francisca Forsberg, Socialhögskolan Stockholm – 30/8 till 10/12 2010

Joanna Borglind, Socialhögskolan Lund – 13/9 2010 till 4/1 2011

### Volontärer

A M Lindborg har frigörande dans med några deltagare på onsdagarna

M Åsberg pratar svenska i verkstad med deltagarna på torsdagarna

### Inför valet

Ann-Margarethe Livh, V – 31 augusti 2010

Ewa Samuelsson, KD – 1 september 2010

Hillevi Engström, M – 6 september 2010

Andreas Carlgren, C – 13 september 2010

Yvonne Ruwaida, MP – 13 september 2010

Ann-Katrin Åslund, FP – 15 september 2010

Ibrahim Baylan, S – 15 september 2010

Provval – 16 september 2010